

Groeten uit Nairobi

Maart jl. was Jan samen met bestuurslid Gert van Dorsten in Kenia om de projecten te bezoeken in de verschillende sloppenwijken rond het rijke centrum van Nairobi.

Family Child Care

Samen met het Nairobi team begeleiden we o.a. kinderen van de armste gezinnen gedurende langere tijd zo optimaal mogelijk, op weg naar zelfredzaamheid. Er wordt hen vanaf het begin verteld dat ze uniek zijn en door God geliefd.

Degenen die een persoonlijke sponsor hebben (gehad) voelen zich enorm bevoorrecht, zoals bv Caroline, die haar studie nu heeft afgerond en deze brief aan haar sponsor schrijft:

...Enorm bedankt voor alle jaren dat u er was voor mij en mijn familie. Ik was nog maar een klein meisje en had problemen met mijn gezondheid. Ik kreeg nierkanker en moest vaak naar het ziekenhuis voor onderzoeken, behandelingen en operaties waardoor ik nog maar 1 nier heb.

Dankzij uw liefde en steun en Gods genade ben ik helemaal genezen. Ik ben nu gezond en sterk en heb geen woorden genoeg om mijn dankbaarheid uit te drukken!

Jullie zorgden ook voor muskietennetten, dekens en geschenken met Kerst!

Na de middelbare school deed ik een studie Beauty & Hairdress en nu ben ik bijna klaar met een Catering cursus.

Daar is ook veel vraag naar.

Ik krijg nu salaris! Dat geeft me een goed gevoel als verantwoordelijk persoon: Ik help nu mee om het schoolgeld van mijn broer te betalen. Dat maakt me gelukkig omdat ik zo mijn moeder en familie kan helpen.

Uw liefde en steun zal me altijd bij blijven...



Op de foto nog enkele dankbare New Hope studenten:

Sharlin (midden) studeert Mass Communication op een University in West Kenia waar haar familie woont.

Peter (rechts) slaagde voor zijn middelbare school en gaat in Nairobi verder studeren voor accountant.

Vader Githambo zwierf vroeger als weeskind door de straten van Nairobi en kwam destijds in ons straatproject terecht; wat is hij nu trots op zoon Peter!

Onderwijs

Als gepensioneerd leraar was het voor Jan weer prachtig om te zien hoe op alle plekken waar hij samen met Alice begon, nu onderwijs wordt gegeven door leerkrachten uit Kenia met hart voor de kinderen.



Het werd een blij weerzien in alle sloppenwijken.

In Gatina stonden 620 leerlingen in de hitte op het schoolplein te wachten op Jan en Gert voor een warm onthaal met zang en dans. Daarna een bezoek aan alle klassen apart en om 12 uur een warme maaltijd!



Een feest om daar het **voedingsproject** mee te maken: een gezonde maaltijd, die 'thuis' vaak ontbreekt. De leerkrachten vertelden dat de concentratie hierdoor enorm is verbeterd. Dat blijkt ook uit de resultaten van de examenklas: net als vorig jaar zijn er leerlingen die een studiebeurs krijgen van een Keniaanse Bank vanwege hun hoge eindcijfers!

Zonne energie

Goede verlichting in de klas draagt ook bij aan betere leerprestaties; trots werd in alle klassen de verlichting getoond, dankzij de zonnepanelen op het dak van de school, net als op de school in de Korogocho slum.

De andere New Hope scholen willen ook graag zonnepanelen: **sponsors (alvast) Hartelijk Dank!**

Sloppenwijk Kibera

In deze slum bevinden zich 2 New Hope projecten: Line Saba Kerk & school o.l.v pastor Cleophas; Siranga Kerk & School o.l.v pastor Isaac op de plek van ons 1^e lemen kerkje in Kibera waar we in 1982 mee zijn begonnen. Tijdens de kerkdienst voelde Jan zich weer helemaal thuis, vooral door het zingen van de mooie Swahili songs. De gemeenten blijven groeien; er zijn onlangs weer een aantal doopdiensten geweest.

Net als in Line Saba is de Siranga School uitgebreid met klassen bovenop de stenen kerk. Prachtig om te zien hoe alle giften goed gebruikt zijn: zoals de ijzeren poort in een muur rond het nieuwe kerkgebouw ter afscheiding van de open riolering.

En de toiletten niet te vergeten! Heel belangrijk, want in deze slum kent men "flying toilets". Men doet de behoefte in een oude krant en gooit dat ergens in een hoek....

De kerkleden en ouders van de kinderen hebben, waar mogelijk, bij de bouw geholpen. Erg belangrijk in de Afrikaanse cultuur, omdat men er dan zorg voor blijft dragen, omdat het HUN school & kerk is. Als er zonder medewerking van de community een gebouw wordt neergezet hebben ze dat gevoel veel minder.

Het voert te ver van alle scholen verslag te doen. Een zegen dat er steeds sponsors zijn die de New Hope projecten steunen, bv met (ver-) bouw en alles erom heen.

De keuken voor het voedingsproject in Line Saba moet een "upgrade" ondergaan na controle van de overheid. Ook moeten er betere toiletten komen. Verder een muur langs het riool vlak naast de school. We hopen ook hiermee te kunnen helpen.

Medisch Fonds

Malaria staat op nr 1 van de meest voorkomende ziektes: daarom was het fijn om namens jullie weer muskietnetten en dekens te kunnen geven aan de armste gezinnen, zoals hier in sloppenwijk Korogocho:



"Thank you for mosquito nets and blankets!"



Sloppenwijk Kawangware

De "motherbuilding" (zie website nieuwsbrief 29) waarin we hier ooit begonnen, moest weer worden opgeknapt van binnen en buiten.

We worden altijd goed op de hoogte gehouden, maar het was weer prachtig om te zien hoe de 30 kleintjes verzorgd en begeleid worden.

Hoofd Joyce is een gediplomeerd onderwijzeres. De kinderen stromen door naar de Pre-Primary klas van de kleuterschool vlak naast de Baby Care.



Hartelijk dank voor alle betrokkenheid, en Gods Zegen namens NL Bestuur en Nairobi Team:

Jan & Alice Leegstra



Stichting: **New Hope**
Bank: **NL58 ABNA 05367 60 365**

Meer info? Kijk op www.newhope-nairobi.nl

Mail svp naar: janenalice@kpnplanet.nl