

Juni 2016, nieuwsbrief 33

Groeten uit Kenia

Allereerst willen we jullie graag de hartelijke groeten vanuit de sloppenwijken van Nairobi overbrengen. Terwijl het in het noorden van het land erg droog is gebleven, met een grote kans op hongersnood, is er de afgelopen maanden erg veel regen in Nairobi gevallen. Dit had o.a. tot gevolg dat er bij de slum Korogocho een flat is ingestort. Hier zijn helaas 28 doden bij gevallen en een groot aantal zwaar gewonden. Ook één van de Maranatha pastors is ernstig gewond geraakt.

New Hope kinderen

Het gaat gelukkig goed met alle New Hope kinderen. Voor Gilbert (zie vorige brief) was meteen een nieuwe sponsor. Met Jane, het meisje dat hersenmalaria heeft gehad, gaat het steeds beter: haar geheugen komt langzaam weer terug en ze herkent steeds meer mensen. Dank voor alle gebeden! Bij de volgende nieuwsbrief sturen we weer een foto + briefje van de kinderen die gesponsord worden.

U kunt altijd een brief of een kaartje sturen naar uw kind: zoals bekend graag via Piersonstraat 13, 8072 XA Nunspeet. Wij sturen alle post regelmatig door naar Kenia.



Matrassen

We kregen een prachtige gift die o.a. door verkoop van eigen gemaakte spulletjes op markten en braderieën bij elkaar was gespaard: wát een liefde is daar ingestoken! Na overleg hebben we er matrassen voor gekocht voor alle New Hope gezinnen in de verschillende sloppenwijken. Geweldig dat dit kon en aangevuld door het noodfonds konden we er goede matrassen voor kopen, die jarenlang meegaan. Er liggen vaak 2 tot 3 kinderen op te slapen, vaak gewoon op de grond. Wat een zegen, vooral omdat de regentijd was begonnen!



Even voorstellen:

5 mei Bevrijdingsdag kregen we het volgende blijde bericht uit Nairobi van social worker Irene en haar man:

"A wonderful baby boy is born:

his name is: Praise Leegstra Chimwani

So Jan & Alice, now you are grandparents again!"

We zijn geweldig blij voor hen. Zowel Irene als haar man Dickson hebben veel verdriet gekend in hun jeugd. 'Nu heeft God alles zó goedgeemaakt' zeiden ze. Daarom kreeg hij ook de naam Praise.

New Hope terreinbusje

De 25 jaar oude New Hope truck moest nodig vervangen worden. Hij heeft nog € 3000 opgebracht. Wat geweldig dat we mede dankzij een aantal bijzondere giften een goed tweede hands terreinbusje konden kopen. Het New Hope team is er heel erg blij mee. Hij kon meteen worden ingezet voor vervoer van de nieuwe matrassen! Verder wordt hij gebruikt voor evangelisatie, open air meetings, de vrouwengroepen, ziekenvervoer, schoolprojecten etc.

Medisch Noodfonds

In de natte en koude 'winter' maanden zijn er altijd meer zieken in de slums. Daarom verhogen wij gedurende deze maanden het support ook altijd wat. Bronchitis en zware verkoudheid komt dan veel voor. Naast de helaas gebruikelijke malaria, tyfus etc. Ook is van dit fonds dus een deel van de matrassen betaald.

Bijbels voor de zondagschool

Van de opbrengst van de collecte op het kinderkerstfeest van de VEG Nunspeet hebben we 20 kinderbijbels kunnen kopen in het Swahili, voor de zondagschool in sloppenwijk Korogocho. Daar waren ze heel blij mee!



Schoolbankjes

Net als voor de school in de slum Korogocho, waar we eind vorig jaar 60 schoolbanken voor hebben laten maken bij de lokale timmerwerkplaats, konden we nu schoolbankjes voor Gatina sponsoren. Nu kunnen ze ruimer zitten, wat ook weer ten goede komt van hun concentratie.

New Hope Baby Care

De baby care krijgt voor de komende tijd zowel van onze Zweedse partner als van New Hope extra support voor voeding. De baby's krijgen 3x per dag eten / melk, hebben luiers nodig, etc. De wat grotere kinderen beginnen op de Baby care ook met een ontbijt, omdat de moeders dat vaak niet kunnen geven. Zij proberen zelf ook maandelijks een klein bedrag aan de Baby care te betalen, maar dit staat niet in verhouding met alle kosten.

Dus we zoeken sponsors voor dit **voedingsproject!** Deze kleintjes stromen dan weer door naar de Maranatha New Hope scholen in Kawangware en Gatina slums



Omdat deze scholen steeds meer leerlingen krijgen zijn ook voor het **school voedingsproject** meer sponsors nodig:

Wie helpt mee met € 6 per maand?

De New Hope Maranatha pastors

Van de 4 pastors die naast hun werk als voorganger in de verschillende slumkerken, elk hun taak binnen het team van New Hope hebben, kregen we ook weer mooie berichten. Zo hebben ze regelmatig openlucht diensten, waar veel mensen uit de slums op afkomen en waar een keuze voor Christus wordt gemaakt.

Jeugd Conferentie

Mei jl. was In sloppenwijk Kawangware een conferentie speciaal voor de jeugd. Zo'n 150 jongeren hadden een geweldige tijd samen!



Pastor Paul Ominde schreef ons dat ze 2 doopdiensten hadden waar 15 (jonge) mensen uit de sloppenwijken zich lieten dopen.

Dankbaar

Wat een voorrecht om al bijna 35 jaar in de sloppen van Nairobi te mogen zien, dat God voorziet, en dat de gemeente daar blijft groeien. Toen wij in 1985 uit Nairobi vertrokken, nadat we het werk hadden overgedragen aan lokale leiders, waren er 6 kerken gesticht. Nu zijn er al 27 Maranatha kerken in het Nairobi District, waar omliggende dorpen ook onder behoren.

'Hij die u roept is getrouw, Hij zal het ook doen' (1Tess 5:24)
Hartelijk dank voor jullie betrokkenheid!

Gods Zegen en hartelijke groeten,
mede namens bestuur en het Nairobi team

Jan en Alice Leegstra



Stichting: New Hope, Nunspeet
Bank: NL58 ABNA 05367 60365
Meer info: www.newhope-nairobi.nl
E-mail: janalice@kpnplanet.nl